

*Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (S.A.V) buyurdular ki :*

*Hiç şüphesiz ki Allah, melekler, yerde ve gökte bulunanlar, yuvasındaki karıncadan sudaki balığa varıncaya kadar her şey insanlara hayrı, iyiliği öğreten kimseye dua ve istiğfar ederler.*

*Tirmizi, İlim 19*



Meleklerle benzemek için ilk yöntem şudur ki insan peygamberlerin mesajını dünyada yaymaya çalışsın. Allah meleklerle şöyle emreder;

كَلِمَاتُ الْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَكُوتِ بِمَا يَنْزِلُ فِيهَا مِنْ رُوحِ الْقُدُسِ إِلَى سَجِيدِ رَجُلٍ

[1]

Yani Ey melekler Ben insanı yarattığımda ona tam tamına itaat edin.

Bu gösteriyor ki peygamberin misyonunda ona yardım etmek meleklerin bir işidir. Bu durumda peygamberin yanında olup tebliğ yapan, meleklerin işini yapmış olacaktır ve bu ikisinin arasında bir bağ doğuracaktır; melekler böyle birisini sevmeye başlayacaklardır.

Meleklerle benzemek adına yapılan ikinci şey tevhidin her açıdan yayılmasında yardım etmektir. Allah melekler hakkında şöyle buyurur;

يَا أَيُّهَا الْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَكُوتُ وَالرُّوحُ الْقُدُسُ مَا يَنْزِلُ فِيهَا مِنْ رُوحِ الْقُدُسِ إِلَى سَجِيدِ رَجُلٍ

[2]

Yani Allah'ın tevhidi için hem Allah hem de melekler şahadet ederler. Bu gösteriyor ki Allah'ın tevhidinin şahadetini vermek meleklerin işidir. Bu konuda onlara benzeyen bereketlenir. Hatta doğru yolda olmayan birisi bile Allah'ın tevhidini yaymaya çalışınca diğerlerine göre daha çok faydalanır. Hindistan'da Ram Mohan Roy ve Pandit Dyanand'ın müritleri diğer Hindulara göre daha çok ilgi görmüşlerdir, terakki etmişlerdir. Sebebi de şudur ki onlar diğer Hindulara karşılık tek Tanrıya inanmaktadırlar. Sözün özü tevhit konusunu bir namus meselesi yapan, meleklerden çok bereket toplar.

Meleklerle benzemenin üçüncü yöntemi şudur ki insanın kalbi başkaları hakkında kötü düşünmekten vazgeçsin ve affetmeyi ve görmemezlikten gelmeyi huy edinsin. Bu alışkanlık ne kadar artarsa meleklerle olan ilişkisi o kadar kuvvetlenecektir. Başkalarının hatalarını affetmek meleği çeker. Neden? Çünkü Allah <sup>celle celalühü</sup> şöyle buyurur;

وَيَسْتَجِيبُونَ بِمَا نَدَّوْا

[3]

Melekler insanların günahları için af dilerler.

İşte bu huyu edinen kimse meleklerle de alakasını kurmuş olur. Peygamber Efendimiz de <sup>sallallahü</sup> aleyhi vesellem

bunu teyit eder. "Kardeşi için dua edene melekler de dua ederler" der[4]. Sözün özü affetmek, gayz ve öfke püskürten birisi olmamak meleklerle alaka kurmanın bir yoludur.

Meleklerle benzerlik oluşturmanın dördüncü yöntemi tespih etmek ve hamd etmektir. Allah bu işi meleklerle havale etmiştir. Şöyle der;

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَاقِّبِينَ مِنْ جُودِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

[5]

Yani melekler Allah'ın tesbihini ve hamdını yaparlar. Dolayısıyla tesbihini ve hamdını yapan da meleklerle benzerlik kurar. Bunun ispatı yine Peygamber Efendimizin sallallahüaleyhivesellem kelimelerinden de mümkündür. "Allah'ın zikrinin yapıldığı yere melekler nüzul ederler" demiştir.

Dikkat edin ki ben genellikle sadece Kuran-ı-Kerimden delil sunuyorum ama araştırınca destekleyen ve teyit eden şeyler Peygamber Efendimizin hadislerinden de çıkıyor. Bu onun da her şeyi Kuran'dan çıkarttığını gösterir. Ama muhakkak ki onun ilmi çok daha kâmil ve geniş kapsamlı olduğu için çıkarttığı sonuçlar o kadar yüce olurdu. لَيْسَ كَلِمَاتُكَ يَتَّبِعُونَ ayetinden Allah'ın tesbihini yapmanın ve hamdını etmenin meleklerin işi olduğunu söylemişim. Aynı şekilde hadisten de böyle yapanlarla melekler arasında bir alaka kurulduğu ortaya çıktı çünkü "Allah'ın zikrinin yapıldığı yere melekler nüzul ederler" denmiştir[6]. Böyle yerlere feyizlerini indirdiği beyan edilmiştir. Geçen senelerden birisinde "zikr-i-ilahi" konusunda bir konuşma yapmışım. Daha Müslüman Ahmediye Cemaatine katılmamış olan bir arkadaş sonradan bana yazdı ki "meleklerin feyiz yağdırdığı konusunda ben kendim de şahidim. O gün gözlerim çok ağrıyordu ve büyük zorluklar çekerek ve başkalarının yardımıyla oraya gelmişim ama dönüşte gözlerim tamamen iyileşmişlerdi ve kendi başıma dönebildim."

Zikirde bahsederken şunu da ekleyim ki zikir iki türdür. Birincisi "Zikri sirri" olarak adlandırılır ve yalnız yapılan zikri içerir. Diğer ise "Zikri Cehri"dir ve diğer insanlara Allah hakkında tebliğ yapmak anlamına gelir. Her ikisi de insanın meleklerle alaka kurmasını sağlar.

Beşinci yöntem Kuran-ı Kerimin tilavetidir. Bu da meleklerle olan ilişkiyi oluşturur; güçlendirir. Yine Peygamber Efendimiz "Kuran-ı Kerimin tilavetinin yapıldığı yere melekler iner" demiştir[7]. Yani insan meleğin yaptığı işlerden hangisini yaparsa meleklerle olan ilişkisini güçlendirmiş olacaktır.

Üzerine meleklerin bol bol indiği bir zatın yazdığı kitapları okumak bile melekleri çeker. Bu mantıkla Vadedilen Mesih'in aleyhisselam kitaplarını okuyan birisine melekler gelecektir. Neden böyle olduğu ince bir noktadır. Hatta ne zaman okursanız tekrar tekrar yeni inceliklerini ve marifet noktalarını fark edeceksiniz. Örneğin Berahin-i-Ahmediyye adlı eser Allah'ın özel lütfu ve bereketleriyle yazılmıştır. Ne zaman ki bu kitabı elime adıysam daha on sayfa bile okumadan bırakmak zorunda kalmışım çünkü öyle inciler yağmaya başlıyor ki insan onlarla meşgul oluyor; devam edemiyor.

Sözün özü Vadedilen Mesih'in aleyhisselam kitaplarında özel bir etki vardır. Okudukça yeni ve özel ilimler ortaya çıkarlar. Başka bir kitabı okursanız ancak yazıldığı kadar bir anlam bulacaksınız ama Vadedilen Mesih'in aleyhisselam kitapları okutuldukça yeni anlamlar beyan ederler. Ama belli şartlarla okumak gerekir. Kuran-ı Kerimin durumu da aynen böyledir. Konumuzdan sapıyor olsak da hangi şartları yerine getirerek okunması gerektiğinden birini anlatayım.

Bir şeyin bir yere girmesi için önceden orada duran şeyin oradan çıkması gerekir. Örneğin bir yerde oturan insanlar varsa kalkıp gitmedikleri sürece yeni birileri orada oturamazlar. Vadedilen Mesih'in aleyhisselam kitaplarını okumadan insan kalbini boşaltmalıdır. Zihnini bomboş bir hale getirerek okumalıdır. Ama önyargı veya belli bir sonucu zihninizde bulundurarak okursanız aynı netice çıkmaz. İşte Vadedilen Mesih'in aleyhisselam kitaplarını önyargsız, boş bir zihinle okumak lazımdır. Böyle yapan birisi büyük bereketlerin yağdığını görecektir.

Meleklerle ilişki kurmanın yedinci yöntemi şudur ki bilinen fazlaca indikleri bir yer varsa oraya gitsin. Daha önce Cebrail'in indiği kişinin yanına gitmenin bereketler toplamak açısından faydalı olduğunu söylemişim. Şimdi meleklerin özellikle uğradıkları yerlere gitmenin de onları daha da çok çektiğini anlatmak istiyorum. Dolayısıyla bu prensibe uygun olarak Cuma namazına gitmek çok faydalı bir ameldir. Peygamber Efendimize sallallahü aleyhi vesellem göre Cuma hutbesi başlayana kadar melekler gelenlerin isimlerini bir yere not ederler ama başladıktan sonra bunu yapmazlar[8]. Bu sebeple Cuma namazını kaçırmamak meleklerle bir alakayı doğurur ve insan böylece onların feyizlerinden faydalanmış olur.

Sekizinci yöntemi şudur ki insanın Halifeyle sevgi bağı olsun. Bu da Kuran-ı Kerimden ispatlanabilir. Şöyle buyurur;

وَقَالَ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّهُ رَأَى فِي كِتَابِهِ أَنَّ نَبِيَّكُمْ أَتَى  
بِهِ كِبْرِيَّةً مِنْ رَبِّكَ وَتَبَيَّنَتْ بَيْنَهُمَا حُرُوكٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ كِتَابَهُمْ أَسْمَاءُ  
[9]

Bir seferinde Hazreti Musa'nın aleyhisselam kavminden birileri bir peygambere "bize birini hükümdar yapiver da onun gözetimi altında Allah yolunda savaşalım" demişlerdi ama böyle birisi tayin edildiğinde "Bunda bizde olmayan ne var ki" demeye başladılar. Günümüzde bile cemaatimizden kopmuş grup aynı şeyi söylemektedir. Gelin anlatalım ne farkımız vardır. Bizde Halifeyle sevgi bağı olanları melekler rahatlatırlar. Bu gösteriyor ki Hilafetle sıkı bir sevgi bağı

meleklerle olan alakayı da artırır. Çünkü ayet-i kerime de böylelerinin kalplerinin melekler tarafından taşındığı söylenmektedir. “Tabut” kelimesi kalbi ve sineyi temsil etmektedir. Yani bu ayet Hilafete bağlılıkları sebebiyle böylelerinin melekler tarafından rahatlatılacağını söylemektedir. Daha önceki alimlerin ve evliyaların ilmi böylelerine bahşedilecektir. Sözün özü Hilafetle olan sevgi bağı melekleri de çeker.

Arkadaşlar bir soru sormuşlardır. “Eğer Cebrail her zaman Peygamber Efendimizin sallallahü aleyhi vesellem

yanında olmuşsa neden bazı hataları yapmaya izin vermiştir” demişlerdir. Vadedilen Mesih aleyhisselam

bu konuyu anlatmıştır. Bazı özel durumlarda peygamber kasten uyarılmamaktadır ve bunda büyük hikmetler gizlidir.

Bütün bunlar meleklerle olan bağı artırmanın yöntemleridir. Aynı şekilde bazı şeyler meleklerle olan bağı azaltmaktadırlar. Örneğin anlattığım konuların tam tersleri örnek olarak verilebilir. Cismani temizliğin de meleklerle çok önemli bir alakası vardır. Bu sebeptendir ki Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi vesellem vücudu pis iken uyuyan birisini şeytan kandırırsa suçlusu kendisidir demiştir. Sonra meleklerin de insanların nefret ettiği şeylerden nefret ettiklerini söylemiştir. Sonra köpeklerle oynamanın da melekler için bir engel oluşturduğunu söylemiştir. Evlerini resimlerle süsleyenler için de aynı şeyi söylemiştir. Ağız kokusuna sebep olan yemek kalıntıları için de meleklerin hoşlanmadığını ve bağ kurmadığını söylemiştir. Nargile içen de aynı kapsama girer. Böyle birisinin sağlıklı bir ilham sahibi olması mümkün değildir.

En sonunda hepimizin melekler tarafından güçlendirilmesi ve yapmak için kalkıştığımız bu büyük işte başarılı olmamız için dua ediyorum. Allah bize O’ndan gelen öğretiyi benimseme, uygulama ve başkalarına aktarma gücünü versin. Tüm eksikliklerimizi ve hatalarımızı affetsin. Bize iyiliğin ve takvanın yollarını göstere. Her meydanda galibiyet bahşetsin. Her yerde ve her durumda düşmanlarımıza karşı bize fetih nasip ettiği gibi düşmanımızı da rezil etsin. Her tür dini ve dünyevi afetlerden korusun. Âmin

[1] Hicr süresi 30. ayeti

[2] Al-i-İmran süresi 19. ayeti

[3] Mümin süresi 8. ayeti

[4] Sahih Müslim (Hadis kitabı)

[5] Zümer süresi 76. ayeti

[6] Sahih Müslim Kitabul Zikir

[7] Sahih Buhari

[8] Musnad Ahmad bin Hambal

[9] Bakara süresi 249. ayeti